

## Psalm 23

De eeuwen door tot aan de dag van vandaag hebben mensen psalm 23 gezongen, gebeden, gepreveld. Het is een van de bekendste liederen uit de Bijbel:

De Heer is mijn Herder  
het ontbreekt mij aan niets.  
Hij laat mij rusten  
in groene weiden  
en voert mij  
naar vredig water,  
hij geeft mij nieuwe kracht  
en leidt mij langs veilige paden  
tot eer van zijn naam.  
Al gaat mijn weg  
door een donker dal  
ik vrees geen gevaar  
want U bent bij mij,  
Uw stok en Uw staf  
zij geven mij moed.  
U nodigt mij aan tafel  
voor het oog van de vijand.  
U zalft mijn hoofd met olie  
mijn beker vloeit over.  
Geluk en genade volgen mij  
alle dagen van mijn leven,  
ik keer terug in het huis van de Heer  
tot in lengte van dagen.

Psalm 23 over de goede herder werd door Karel Eijkman omgedoopt tot 'Psalm van het verloren schaap'.

Was ik een schaap  
was hij mijn herder.  
Was ik een schaap  
bracht hij mij verder.  
Hij wist waar groen grasland was  
en fris helder water.  
Als ik weg wilde lopen  
gaf hij mij een tik met zijn stok.  
En was ik zoek  
ging hij mij zoeken.  
Was ik stom  
ging ik verdwalen  
hij keerde om  
om mij te halen.  
Ik was niet bang  
want hij was bij me.

Al moesten we langs  
smalle enge paden  
ik durfde best  
want leeuwen of wolven  
jaagt hij de stuipen op het lijf.  
Wie kwaad wil doen  
die lacht hij uit.  
Ik voelde mij goed  
kon op hem bouwen.  
Ik kreeg weer moed  
had weer vertrouwen.  
Hij moedigt mij aan  
en maakt mij dapper.  
Met hem erbij lukt het mij  
alle dagen van mijn leven.  
Was ik een schaap  
dan wist ik het wel.

Uit: *Met open ogen. 100 Bijbelse gedichten*, Karel Eykman, Baarn 2007