

Geloof met me mee! – Adventsproject 2018

Sketches bij de projectverbeelding

Het thema van de adventstijd 2018 is: Geloof met me mee! We luisteren naar verhalen van geloofsgetuigen uit de Bijbel. Zij stimuleren ons om ook met elkaar in gesprek te gaan over wat we geloven. Elke week kunt u met de kinderen de projectposter bekijken waarop het Bijbelverhaal is verbeeld. U kunt daarover in gesprek gaan aan de hand van de beschrijvingen op de pagina's 'Vieren' (p. 8, 14, 21, 27 en 34 van Kind op Zondag). U kunt ook een korte sketch spelen bij de projectverbeelding. De beschrijving van deze sketches vindt u hieronder.

Zendtijd voor Zieners

Elke zondag kan voorin de kerk, vóórdat de kinderen naar hun eigen ruimte gaan, een korte aflevering worden gespeeld van de 'Zendtijd voor zieners.' Hierin gaat presentator Ad Verteller in gesprek met geloofsgetuigen.

U kunt de afleveringen voorin de kerk uitspelen of van tevoren opnemen en als filmpje vertonen.



Eerste advent – zondag 2 december 2018

Ad Verteller staat met zijn microfoon bij Johannes van Patmos. Johannes draagt een verrekijker en iets dat aan de zee doet denken, bijvoorbeeld een reddingsboei.

Ad Verteller Goedemorgen allemaal! Welkom bij de Zendtijd voor Zieners. Mijn naam is Ad Verteller. Voor het project 'Geloof met me mee' ga ik in gesprek met bijzondere mensen, die iets willen vertellen over hun geloof. Meneer, wat hebt u meegemaakt?

Johannes Ik zat op een eiland en ik keek in de verte. En plotseling... plotseling zag ik een deur opengaan. Een deur naar de hemel. Ik ging door die deur naar binnen.

Ad Verteller Echt!? En wat zag u toen?

Johannes Teveel om op te noemen. Ik zag engelen, dat zijn boodschappers van God.

Ad Verteller Gelooft u dan in engelen?

Johannes Ja natuurlijk! Ik geloof toch ook in u? Ik heb die engelen gezien, net zoals ik u nu zie. Kijk, u ziet het ook op deze poster. Hier ziet u mij staan, en hier: allemaal engelen. Ik wist meteen: dit moet ik verder vertellen. Ik heb het in een boek geschreven zodat iedereen het kan lezen.

Ad Verteller Daar horen we graag meer over! Wilt u met de kinderen meegaan om erover te vertellen? Dan gaan de volwassenen hier ook een stukje lezen uit dat boek dat u geschreven hebt.

Johannes gaat met de kinderen mee naar hun eigen ruimte. Ze nemen het licht mee als teken van Gods aanwezigheid.

Geloof met me mee! – Adventsproject 2018
Sketches bij de projectverbeelding



Tweede advent – 9 december 2018

Ad Verteller staat met zijn microfoon bij Johannes de Doper. Johannes heeft een emmer water en een handdoek bij zich.

- Ad Verteller Goedemorgen allemaal! Welkom bij de Zendtijd voor Zieners. Mijn naam is Ad Verteller. Voor het project 'Geloof met me mee' ga ik in gesprek met bijzondere mensen, die iets willen vertellen over hun geloof. Waar gelooft u in?
- Johannes Ik geloof dat mensen opnieuw kunnen beginnen. Altijd. Ook als ze iets verkeerd hebben gedaan. Eh.... Laat ik een voorbeeld geven. Kijk, ik heb hier een emmer water. En als de dominee nu even naar voren wil komen, dan kan ik deze emmer water over haar (of: zijn) hoofd gooien. Daarna zal ik dan om vergeving vragen zodat...
- Dominee* Ho ho, helemaal niet! Ik wil geen emmer water over me heen, we begrijpen het zo ook wel!
- Johannes O, dat is jammer. Dat is héél erg jammer. Heel, héél erg jammer. Maar ik blijf niet boos op de dominee, want ook dominees mogen altijd weer een nieuw begin maken. Vandaag gaat het over een nieuw begin en daarbij speelt water ook een rol. Kijk, hier op de poster ziet u mij in het water staan. De kinderen zullen straks wel horen wat ik daar deed.
- Ad Verteller Dat is goed! De volwassenen zullen hier ook gaan lezen over water en een nieuw begin.

Johannes gaat met de kinderen mee naar hun eigen ruimte. Ze nemen het licht mee als teken van Gods aanwezigheid.

*Overleg van tevoren met uw predikant over zijn/haar rol in deze sketch. U kunt in plaats van de dominee ook kiezen voor een ouderling of ander gemeentelid.



Derde advent – 16 december 2018

Ad Verteller staat met zijn microfoon bij Sefanja. Sefanja heeft een lege vogelkooi bij zich waarvan de deur openstaat.

Ad Verteller Goedemorgen allemaal! Welkom bij de Zendtijd voor Zieners. Mijn naam is Ad Verteller. Voor het project 'Geloof met me mee' ga ik in gesprek met bijzondere mensen, die iets willen vertellen over hun geloof. Waar gelooft u in?

Sefanja Kijk, ziet u deze vogelkooi? Ik kom uit een land dat lijkt op deze kooi. De mensen zijn er niet vrij. Ze kunnen niet doen wat ze zelf willen. Maar ik geloof dat dat zal veranderen. God zal de deuren en de hekken openmaken.

Ad Verteller En wat gebeurt er dan?

Sefanja Dan wordt het feest! Kijk maar naar deze poster. Zo ziet het eruit als God mensen bevrijdt. Kijk, deze vogel neemt de handboeien mee. Want die heb je niet nodig als je gelooft in vrijheid!

Ad Verteller Daar willen we meer van weten! De kinderen zullen er in hun eigen ruimte meer over horen en de volwassenen hier in de kerkzaal.

Sefanja gaat met de kinderen mee naar hun eigen ruimte. Ze nemen het licht mee als teken van Gods aanwezigheid.



Vierde advent – 23 december 2018

Ad Verteller staat met zijn microfoon bij Elisabet. Elisabet heeft een leeg fotoalbum bij zich.

Ad Verteller Goedemorgen allemaal! Welkom bij de Zendtijd voor Zieners. Mijn naam is Ad Verteller. Voor het project 'Geloof met me mee' ga ik in gesprek met bijzondere mensen, die iets willen vertellen over hun geloof. Mevrouw, wilt u ons vertellen wat er gebeurd is?

Elisabet Het gebeurde toen ik in verwachting was. Op een dag kwam mijn nichtje Maria op bezoek. En ineens leek het alsof de wereld stil stond. Ik wist meteen: Vanaf vandaag wordt alles anders.

Ad Verteller Hoe wist u dat dan? Wat gebeurde er?

Elisabet Toen mijn nichtje aan kwam lopen, voelde ik mijn kind bewegen in mijn buik. Het leek wel of hij een vreugdedans maakte. Ik keek naar Maria en ik wist: Zij wordt de moeder van de Messias. De Zoon van God die al zo lang verwacht werd.

Ad Verteller En wat hebt u toen gedaan?

Elisabet Ik heb besloten om dit album te kopen. Hierin wil ik vanaf het begin alles bewaren wat ik van Jezus te zien krijg. Want ik geloof in dit kind!

Ad Verteller Daar willen we graag meer over horen. Gaat u met de kinderen mee naar hun eigen ruimte? Dan lezen wij er hier in de kerkzaal ook over.

Elisabet gaat met de kinderen mee naar hun eigen ruimte. Ze nemen het licht mee als teken van Gods aanwezigheid.

Geloof met me mee! – Adventsproject 2018
Sketches bij de projectverbeelding



Kerst – 25 december 2018

Ad Verteller staat met zijn microfoon bij Maria. Ze heeft een kaars en lucifers bij zich.

Ad Verteller Goedemorgen allemaal! Welkom bij de Zendtijd voor Zieners. Mijn naam is Ad Verteller. Voor het project 'Geloof met me mee' ga ik in gesprek met bijzondere mensen, die iets willen vertellen over hun geloof. Mevrouw, u hebt een kaars bij u zie ik?

Maria Deze kaars laat zien waar ik in geloof. Samen met mijn verloofde Jozef ging ik naar Betlehem, omdat we ons moesten laten inschrijven. Het was al donker toen we daar aankwamen en in de herberg was geen plaats meer. We sliepen in een stal. Het was er donker en koud. Maar midden in de nacht gebeurde het wonder. Mijn kind werd geboren! Kijk, hier op de poster ziet u ons in de stal. In die nacht ontdekte ik hoe God licht brengt in de nacht. *(Maria steekt de kaars aan om te benadrukken dat het licht werd.)*

Ad Verteller Wat bijzonder! En was u daar helemaal alleen?

Maria Eerst wel, maar later kwamen er herders naar de stal. Ze hadden van een engel gehoord dat Jezus geboren was. Toen wist ik het helemaal zeker: Mijn kind brengt licht in de wereld. Ik zal die nacht nooit meer vergeten.

Ad Verteller En wij ook niet! We zullen erover blijven vertellen en ervan zingen. Niet alleen vandaag, maar elke keer opnieuw!

Maria gaat met de kinderen mee naar hun eigen ruimte. Ze nemen het licht mee als teken van Gods aanwezigheid.